

December 2016

Beste Marcel,

De hanger

Ik heb jou dit jaar leren kennen, omdat ik in het voorjaar op zoek was naar een herinnerings-sieraad. De ring die jij voor mij gemaakt hebt, getuigt van groot vakmanschap en is voor mij een mooie herinnering.

Na minder mooie tijden, komen ook weer betere tijden. Omdat ik binnenkort 60 jaar oud word, vonden mijn drie dochters dit een mooie gelegenheid om een speciaal cadeau voor mij te laten maken.

Dit was de aanleiding om jou weer op te roepen.

Het idee was om een unieke hanger te laten maken. Hier wilde ik ook een gouden ring van mijn moeder in verwerkt hebben.

Mijn voorstel was om de drie voorlesters van mijn dochters te laten terugkomen op de hanger. Veel meer ideeën had ik niet.

Jij nam de uitdaging graag aan en na een fijn gesprek kwam jij al snel met een aantal ontwerpen. Nadat ik overleed had met mijn dochters wat zij het mooiste ontwerp vonden, ging jij aan de slag.

Een goede week later ben ik bij je geweest om het sieraad op te halen.

Op papier was het al een mooi ontwerp, maar eenmaal in handen was ik erg blij verrast. Drie fraaie letters, gemaakt van het oude goud van mijn moeder, bevestigd op een titanium ondergrond, afgewerkt met een roodgouden onderkant. Heel erg mooi en ik ben er meer dan blij mee.

Marcel, weer erg bedankt en voor een speciaal geschenk kom ik graag bij je langs!

Frank